

by Incelruyge: vrees
Louis Braemaekers.
Ambassadeur.

Mijn geachte Vrees

Uw plaat, de Belgisch soldaat.
Die zijn kleine. Finische gaat
begraaf, heeft me getroffen.
en we schamen me niet. Te
zegen dat. we by het zien
eraan ontraerde, l'opiech
me dat er boven stond.
(nadruck verboden, mi moest
het zijn "nadruck geboden",
misschien klont duardoor
de vrees, vrede! vrede!
lieder over de geheele
wereld.

Mit bewondering naar
Uw. Talem.

Corin Boudinck.

Ant. 6. Dec. 14.