

van Vader *Pirot*  
Brussel

Medan 5 September 1934

Beste Vader,

Door alle drukte in Europa en Indië en de te groote overvloed van tijd op zee kwam ik er niet eerder toe terug te komen op ons gesprek vlak vóór ons vertrek uit Brussel. Nu wil helaas het geval, dat ik mij één détail niet precies herinner: ik weet nog, dat wij overeenkwamen, dat ik met maandelijksche termijnen à f.100.-, ingaande 1 October a.s. mijn debet zou inlossen, en dat het restant met ingang van 1 Januari 1936 eene rente zou dragen. Hoeveel die rechte zou bedragen, n.l. 4% of 4½% ben ik kwijt. Zoudt u mijn geheugen nog even willen opfrisschen, waarna ik het bevestigen zal.

Wat mij verder op het hart ligt is van minder zakelijken aard, zoodat ik thans maar zal beginnen aan een brief voor jullie allen.

Dez des,  
*Luc*

↑  
Deze have  
Heb in FLIT,  
die ik kwistig  
vervoert om  
Friday te reddigen!