

HUBERT CUYPERS JR.

AMSTERDAM 29 Dec. 1931.
POSTBUS Z. 111

Hooggeachte Heer Raemaekers.

Ik behoeft u wel niet te verklaren, hoewel groot
u mij hebt verschaft met het inzage geven van uw
artikel, dat ten deele het karakter van overlop-
removes had, en daardoor dubbel belangwekkend
was. Van de andere kant spijt mij uw besluit,
er thans niets meer van gepubliceerd te zien. Wille
Ik vertrouw daarom, dat het niet tegen uw intentie
was, dat ik het manuscript aan de schrijver van
"Kruis en Zwaard", mijn broer August Cuypers, ter
besizing gaf, die natuurlijk even enthousiast en
dankebaar was. Door een misverstand is het
manuscript nu bij den thans blijve blyfje,
en is mij zelf tot op Zondag de stad uit:
ik hoop, dat u het voor u geen bezwaar
is, dat u het den pas na Zondag krijgt
gerefourneerd.

Het ongeveer gelijke post zend ik u om laatste
"Arto"-nummer. Het kostte mij enige moeite,
mijn handen van een enkel alinea uit uw
artikel af te houden, en deze niet (onder de
"Suggesta") in ons "Blad" te plaatsen. Maar
een artikel als "Seminaria belli", of "Tijd-
spiegel" leere u, dat ook in deze maand
aan de Limburgsche plicht is voldaan, en de
exels van Hollanders bij te brengen, waarom
ze in Limburg een spreekwoord over "de beste
Prins" etc. hebben!

Het hartelijke groete en de meest te hoopachtig verbleijfje
u. d. v. H. Cuypers