

15 febr. '37

My
Zeer dank u voor uw Raaymakers.

Yachtelijk dank voor uw
zoo sympathiek briefje. Het is jammer
dat de Veldgraaf het opschrift boven
die schitterende teekening regtief
het had anders nog meer enthousiaste
verwekt dan het reeds deed, want
wekelijks ons land gaat de verkeer-
de weg op met haar anti-Duitsche
opruiming die niet door Nederlanders
gekroond wordt, doch waarvan zij
de slacht offer gemaakt worden.

Nederlandsche Landbouw kan niet
bestaan zonder Duitschland als
afzet gebied evenmin als Rotterdam
bestaan zou als zij niet de groote
Rijn-Oceaan haven was.

Waarom Nederlands belang

achter dat von Komen van hen
die terecht of ten onrechte een kant
tegen Duitsland hebben, is aan
Krestie die wel een meer Regeering
- aandacht mocht hebben, dan 't
tegenwoordig heeft. Ik hoop nog
eens te slagen aan een groote-
- vriendschapsverbond van de
Klein natiën. België. Holland.
Denemarken, die voor hen
onafhankelijkheid een vriendschap
wonderly hebben van Engeland -
- Duitsland; als die twee
groote twee elkaar voor goed
begrijpen, is het in beide
belang dat de 3 kleine
tusschenlanden onafhankelijk
blijven, Denemarken kan
ook niet zonder zijn landbouw-
- producten aan Duitsland en
Engeland te raken! al

kanst Engeland op den duur alles
van haren dominions te betrekken.

Prachtig als 't het origineel der re-
tekening = te leveren met afspraak
het zelf - dan ben ik zeker van -
een wonderlijze plaats op Dobbin
verdragen en ik hoop het t. z. t van
't te ontvangen. Ook de lyd laat
ik aan 't ons, 't weet het beste
wat encadrement de tekening het
best uit brengt.

Mijn laatste groet, &
Afscheiding

M. Utrant